

Ansicht op Marktplaats onthult geschiedenis George

DEN HAAG – Voormalig journalist Kim Heijdenrijk onderzoekt na een verhuizing de geschiedenis van haar nieuwe buurt in Den Haag. Er blijkt een berucht weeshuis te hebben gestaan, waar ze op Marktplaats een ansichtkaart van vindt. De tekst op de kaart, in 1916 geschreven door de 13-jarige George, intrigeert Heijdenrijk en ze reconstrueert zijn leven. Deze zoektocht levert een bijzonder verhaal op over het leven van een gewone man in Nederland tussen 1860 en 1980.

De voorliefde voor geschiedenis zorgt ervoor dat voormalig journalist Kim Heijdenrijk zich na haar verhuizing gaat verdiepen in haar nieuwe straat. Al snel komt ze erachter dat aan het einde van deze Haagse straat ooit een berucht weeshuis stond; Huize Groenestein.



Ze gaat op zoek naar informatie en vindt op Marktplaats een oude ansichtkaart. De kaart blijkt in 1916 beschreven en verzonden door de toen 13-jarige George Krul. Hij schrijft aan zijn oom de vraag waar zijn moeder is. Is hij dan geen wees? Wie was 'Sjors' en wat is er van hem geworden?

In ruim anderhalf jaar puzzelt Heijdenrijk de hele tragische geschiedenis van George in elkaar. Aan de hand van zijn leven reconstrueert ze een uniek tijdsbeeld van het Nederland tussen 1860 en 1980; de periode waarin het fundament van de Nederlandse welvaartsstaat werd gelegd.

Noot voor de redactie:

Wilt u een interview aanvragen, of een recensie-exemplaar van 'Op zoek naar George' ontvangen? Neem contact op met Marjolijn van Kooten, PR Uitgeverij Water: marjolijn@uitgeverijwater.nl of op 06-27 455 811.

Voor meer informatie over auteur en boek: <http://www.kimheijdenrijk.nl>